



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Το στοίχημα ομαλοποίησης της φορολογίας και το αναπτυξιακό του αποτύπωμα

Σταύρος Κώστας

Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής
του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Κύριε Διοικητά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
Κύριε Πρόξενε των ΗΠΑ
Κυρίες και Κύριοι Σύεδροι,
Διακεκριμένοι Προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,

Σας καλωσορίζω με τη σειρά μου, εκ μέρους της Επιτροπής Φορολογίας του Επιμελητηρίου μας, και σας ευχαριστώ θερμά, που τιμάτε με τη παρουσία και την ενεργό συμμετοχή σας, το 11^ο Ετήσιο TAX FORUM, που πραγματοποιείται ΣΗΜΕΡΑ ΕΔΩ, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως κάθε χρόνο και για 11 συνεχή χρόνια, είναι ιδιαίτερη η χαρά μας, που εκπέμπουμε και πάλι σήμερα από τη καρδιά του βορειοελλαδικού μας τόξου, τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.

Περιφέρεια με τα γνωστά αξιοποιήσιμα συγκριτικά πλεονεκτήματα, στον τομέα της ανάπτυξης και επιχειρηματικής εξωστρέφειας, λόγω γεωγραφικού και ιστορικού στίγματος.

Συνεπείς με την πάγια τακτική μας, θα επιχειρήσουμε και εφέτος να εστιάσουμε, σε επικαιροποιημένα θέματα υψηλού φορολογικού ενδιαφέροντος, ενταγμένα σε χρονική συγκυρία που διαφαίνονται προϋποθέσεις αυξημένης εμπιστοσύνης, στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Όπως πάντα έχουμε σχεδιάσει, ένα συνεδριακό περιβάλλον γόνιμου προβληματισμού, με προϋποθέσεις που εξυπηρετούν κατ' αρχήν, το κριτικό, καλοπροαίρετο και εποικοδομητικό διάλογο.

Στο βαθμό μάλιστα, που αυτός δένει με το τρέχον Business Plan της ΧΩΡΑΣ, που έχει εξαγγείλει η νέα πολιτική ηγεσία, προκειμένου να απεγκλωβιστεί η οικονομία από τους περιορισμούς που δημιούργησαν οι μεταρρυθμίσεις και τα δημοσιονομικά αδιέξοδα, στη διάρκεια της βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που αφήσαμε πίσω μας.

Σχεδιασμοί πάντως, που αναμένεται να εξελιχθούν σε σχετικά αντίξοο περιβάλλον λόγω ανειλημμένων μεταμνημονιακών ρυθμίσεων.

Πλην όμως και όπως διαφαίνεται, οι σχεδιασμοί αυτοί εκφράζονται με οικονομικούς στόχους της νέας πολιτικής ηγεσίας, κοστολογημένους και χρονικά προσδιορισμένους, που έχουν εξαγγελθεί με σαφή ετοιμότητα δράσης και τεχνοκρατική γνώση, μεταρρυθμιστική δέσμευση, αλλά και διάθεση για πολιτική συναίνεση και συνεργασία.

Και ενώ όλα αυτά κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, για λόγους που όλοι γνωρίζουμε, απαιτεί μεταξύ των άλλων, ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική εστίαση στο αναγκαίο έναντι του εφικτού. Ειδικότερα από την πλευρά της ολικής ομαλοποίησης της φορολογίας, έννοια που εμπίπτει στη θεματολογία του συνεδρίου μας.

Και μια και μιλάμε για το «εφικτό», δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι τέτοιου είδους μεταρρυθμιστική ομαλοποίηση, με κριτήρια επιτυχίας τη δημοσιονομική προσαρμοστικότητα και την ευελιξία, θα πρέπει να στηριχθεί σε ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό και εξαιρετικά επίκαιρο «κλειδί» επιτυχίας.

Δεν είναι άλλο βέβαια, από το γνωστό ψηφιακό στοίχημα, που απαιτεί άλμα ωρίμανσης και ανάπτυξης ψηφιακής κουλτούρας, στη Δημόσια Διοίκηση, τη Δικαιοσύνη αλλά και την ίδια την Επιχείρηση, για να «βγουν» τα ψηφιακά οφέλη για όλους.

Και το σημαντικότερο!

Η ανάπτυξη της ψηφιακής κουλτούρας και η επιτάχυνση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού της Φορολογικής Διοίκησης, με σωστό συνδυασμό πόρων, ανθρωπίνου δυναμικού και τεχνολογίας, πρέπει να γίνει με τόλμη και αυτοπεποίθηση, για να αποτελέσει ισχυρότατο εργαλείο άσκησης και αποτελεσματικής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Όπως αρμόζει, στη σύγχρονη αναπτυξιακά και κοινωνικά ισορροπημένη οικονομία, που σαν Χώρα, μας ταιριάζει και την οραματιζόμαστε.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι περισσότερο από σαφές, ότι στο νέο οικονομικό μοντέλο που προσανατολιζόμαστε, με προωθημένες πρόσθετες μάλιστα απαιτήσεις για φιλικότητα στο φυσικό περιβάλλον και την κυκλική οικονομία, η Φορολογία καλείται να διαδραματίσει σημαντικό, ακόμη και ανατρεπτικό ρόλο.

Θα πρέπει να πάρει τη μορφή «σύγχρονου» στηρίγματος της οικονομικής ανάπτυξης, μέσα από στοχευμένες φορολογικές πολιτικές και κίνητρα, που θα τα διακρίνει τόλμη και σύνεση, πολιτική συναίνεση και μελετημένη αποφασιστικότητα,

Πρόκειται για προοπτική απαραίτητη, μετά τη βαθιά οικονομική κρίση, όπου από κληρονομημένες «βεβιασμένες» φορολογικές πολιτικές (δομικού ή/και κυκλικού χαρακτήρα), καλούμεθα να επιστρέψουμε με σταθερό βηματισμό, σε συνθήκες ουσιαστικής φορολογικής κανονικότητας.

Ένα καθεστώς, όπου θα εξασφαλίζεται η αποτελεσματική, λειτουργική, δίκαιη και σταθερή φορολογία σε όλη της την έκταση, με εξασφάλιση παραγωγικής αναδιάρθρωσης, για δημιουργία πηγών σταθερών θέσεων εργασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο της Χώρας.

Το τελευταίο ας το προσέξουμε ιδιαίτερα, μια και εκπέμπουμε σήμερα, από γεωγραφική περιφέρεια της Χώρας.

Ωστόσο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα σοβαρά εμπόδια, που έχουν προέλευση από τον διεθνή ορίζοντα.

Ας αναλογιστούμε ότι πέρα από τις δεκάδες εκκρεμότητες για το κλείσιμο της 4^{ης} μεταμνημονιακής Αξιολόγησης, βρισκόμαστε απέναντι σε σημαντικές προκλήσεις γενικότερα για την τόνωση της Ελληνικής Οικονομίας, εξαιτίας διεθνών οξύτατων εμπορικών αντιπαραθέσεων και γεωπολιτικών εντάσεων.

Όπως:

- Υποχώρηση ρυθμών ανάπτυξης Γερμανίας, (διολίσθηση στη ύφεση)
- Η αβεβαιότητα συνεπειών BREXIT
- Ο Εμπορικός πόλεμος διαρκείας ΗΠΑ και ΚΙΝΑΣ
- Η κρίση στις τραπεζικές υπηρεσίες από το 2008,
- Η απρόβλεπτη χρεωκοπία της Thomas Cook,

Δεν είναι όμως το κύριο θέμα μας αυτό σήμερα, για αυτό ας γυρίσουμε στο διά ταύτα!

πάντα σε σχέση με τη θεματολογία μας:

Στη σημερινή συγκυρία, η ελληνική οικονομία απαιτεί την εφαρμογή ενός νέου μείγματος οικονομικής πολιτικής, όχι μόνο με αντιστροφή της υπερφορολόγησης, αλλά και με ευρύτερο ζωντανό όραμα στο μέτωπο της φορολογίας (δομικού λειτουργικού και κυκλικού χαρακτήρα), για τη δημιουργία ενός πιο φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, με δεδομένη την παρατηρούμενη αυξημένη εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στο εσωτερικό, στο εξωτερικό αλλά και τις διεθνείς αγορές.

Είναι αυτονόητο, ότι στο βαθμό που θα ικανοποιηθεί η προϋπόθεση αυτή, θα εξασφαλιστεί πρόσθετο σημαντικό εφελθτήριο για την απογείωση της οικονομίας.

Για μία επιτυχημένη μετάβαση σε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, που θα εγγυώνται, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση του επενδυτικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία απασχόλησης, με τελικό ισχυρό θετικό αποτύπωμα στο ΑΕΠ.

Στην κατεύθυνση αυτή, το σημερινό ποιοτικό μας συνέδριο, με την τιμητική συμμετοχή, προσωπικοτήτων από τη διοικητική και πολιτική ηγεσία:

Του κ. Πιτσιλή - Διοικητή της ΑΑΔΕ

Του κ. Αναγνωστόπουλου, Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δ. Διοίκησης

Του κ. Βεσυρόπουλου – Υφυπουργού Οικονομικών

Τις στοχευμένες εισηγήσεις από τους εκλεκτούς ομιλητές μας, αλλά και την πυκνή παρουσία ποιοτικών και απαιτητικών συνέδρων:

Ευελπιστούμε ότι θα δώσει χρήσιμα μηνύματα, αλλά και αξιοποιήσιμο υλικό σκέψης (food for thought) προς την αρμόδια πολιτική και διοικητική ηγεσία, αναφορικά με:

- Τη σημασία της ολοκληρωμένης ομαλοποίησης της φορολογίας
- Τον καθοριστικό ρόλο της ψηφιακής κουλτούρας και ωριμότητας
- Το προσδοκώμενο θετικό αποτύπωμα στο ΑΕΠ

ΘΑ ΕΛΕΓΑ, πριν ακόμη αρχίσουν οι εργασίες του φορολογικού μας Συνεδρίου, που άλλωστε διακρίνεται για τον γνωστό διαγνωστικό του χαρακτήρα, να προεξοφλήσουμε εξ αρχής ένα βασικό αναμενόμενο συμπέρασμα.

Πιο θα μπορούσε να είναι αυτό:

ΜΑ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ...

Πέρα από την αποφόρτιση της οικονομίας από τα φορολογικά βάρη και τις εισφορές, χρειαζόμαστε ένα εύστοχο επιτελικό πολιτικό σχεδιασμό, σε όλο το εύρος της φορολογίας, στην προσπάθεια απογείωσης της οικονομίας.

Σε όρους στρατηγικής αντίληψης, θα βλέπαμε εμπνευσμένο δυνατό ΟΡΑΜΑ, ακολουθούμενο από ΣΕΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ, που θα το έκαναν ΠΡΑΞΗ, βασιζόμενες σε αποφασιστική, ισχυρή και ουδέτερη, πολιτική βούληση.